

De helft van 2017 is al weer voorbij als je dit clubblad leest. We hebben diverse tochten bezocht; de ene keer met een mooi aantal wandelaars en de andere keer denk je: er zijn er eigenlijk te veel, die deze mooie tocht hebben gemist. Gelukkig stapten 's morgens altijd meer dan 20 leden in de bus om deel te nemen aan de tocht. Voor ons clubblad hebben we weer aardig wat kopij ontvangen. Diegenen, die deelnemen aan de Vierdaagse in Apeldoorn of Nijmegen vragen wij ook om een verslag te maken van hun belevenissen, zodat andere wandelaars hiervan kunnen genieten.
De redactie

Kopij

Verslagen, verhaaltjes, enz. voor het septembernummer graag voor 1 augustus a.s. inleveren (liefst per mail: breunisw@hetnet.nl) bij Hilly Breunis (tel. 06-12221487). of tijdens een tocht.

Van de voorzitter

Hallo wandelvrienden,

Nu de zomer weer begonnen is, worden we allemaal actief in de tuin en met het wandelen. De Vierdaagses beginnen weer in Apeldoorn en Nijmegen en in het land worden de Avond4daagses georganiseerd. Hier in Zwolle zijn ze ook druk bezig met de organisatie. Als dit boekje uitkomt, is deze al voorbij. Als je ziet hoe druk de vrijwilligers hiermee zijn: petje af voor deze mensen! Als je deze vrijwilligers niet hebt, is er ook geen Avondvierdaagse mogelijk. De fietspicknicktocht hebben we ook weer gehad. Tot onze verbazing deden 40 personen mee. Toppie! Dit is toch een evenement, dat bij onze leden in de smaak valt. We zijn de kant van Wezep opgefietst via Zalk. Daar, vlakbij de spoorwegovergang richting Heerde, van koffie met appelgebak genoten. Het tweede kopje werd door het eethuis aangeboden en daar kregen we nog een plak cake bij – top! Het weer speelde een prima rol: zon en warm. Toen de kant van Heerde opgefietst en halverwege naar Hattem via de Leemkule. In het Engelse Werk gepicknickt en daarna terug naar Het Wandelhonk. Daar nog gezellig nagezeten met een ijsje, een drankje en warm hapje. Alle wandelaars van de beide zwolse verenigingen wens ik bij de Apeldoornse en Nijmeegse Vierdaagse heel veel succes met het wandelen. Verder wens ik iedereen een hele fijne vakantie en alle zieken beterschap en tot het volgende evenement.

Met vriendelijke groet,
Wim Koopman
voorzitter



Paaskaarten

Op vrijdag 14 april waren 30 personen aanwezig om deel te nemen aan de traditionele Paaskaart-/sjoelavond van de Zwolse Wandel Verenigingen, t.w. 5 sjoelers, 9 jokeraars en 16 klaverjassers. Nadat de spelers/speelsters verwelkomd waren, begon de “strijd” om de prijzen/hoogste plaats. Na een gezellige avond, waarbij er diverse schalen met hapjes rond gingen, kon voorzitter Wim Overink de winnaars feliciteren en de prijzen uitreiken (voor de stand zie hieronder). Daarna kreeg iedereen ook nog een doosje eieren mee naar huis.

Klaverjassen

1. Hans Edelenbos	6.226 pnt
2. Gerrit Post	5.195
3. Jan Huisman	5.175
4. Dinie Smit	4.781
5. Erik Hoekman	4.773
6. Bea Runneboom	4.760
7. Nico Smit	4.738
8. Johan Hendriks	4.734
9. Wessel v.d. Maaten	4.704
10. Theo Horstman	4.565
11. Bert Edelenbos	4.478
12. Rini Spanhak	4.319
13. Wim Overink	3.990
14. Mien Diender	3.698
15. Gerrit Kolkman	3.656
16. Eef van Ginkel	2.920

Jokeren

1. Riet v.d. Maaten	21 pnt
2. Gea van Kleef	46
3. Wilma Bouwhuis	53
4. Hilly Breunis	64
5. Ans van Ree	72
Diny Egberts	72
6. Gerrie Cremer	84
7. Sien Sluiter	94
8. Karel Schuurman	105

Sjoelen

1. Corry Overink	908 pnt
2. Ida Kolkman	896
3. Klara Edelenbos	880
4. Dineke Koch	873
5. Elaine van Groningen	862

30e Havelter Hunebeddentocht

Op 2 april vertrokken wij om 9.30 uur naar Havelte om deel te nemen aan de 30e Havelter Hunebeddentocht in Darp. De start was dicht bij de militaire kazerne in Havelte. Onze chauffeur Fake moest eerst doorrijden naar de ingang van de kazerne om te keren met de bus. Bij het startpunt

hebben we eerst koffie/thee gedronken, daarna vertrokken de 15-kilometerlopers, later gevolgd door de 10-km-wandelaars en nog later de 5-km-bedwingers. Een prachtige tocht langs hunebedden, een ven en over de heide. Genieten! Het was warm die dag. We kwamen bij een schaapskudde, waar al jonge lammetjes waren. Onze chauffeur bleef bij zijn bus, die bij de schaapskooi stond. Bij de binnenkomst was het erg druk bij de speeltuin en op de terrassen. Zittend op het terras en genietend van een drankje, ijsje of iets anders, konden wij crossauto's voorbij zien komen, die behoorlijk onder de modder zaten. Een half uur nadat de wandelaars van de 15 kilometer binnen waren, kwam Fake met de bus aanrijden en konden we (in sneltreinvaart) instappen. Aangezien de bus op de rijweg stond, moest dit snel gebeuren. We hadden weer genoten van een mooie tocht, mooi weer en goed georganiseerd. De moeite waard om nog eens te gaan.

HBH

Verzorgde voetreis

Zaterdag 8 april gingen Harry en ik op stap. Geen wandeltocht (lees goed!), maar een goed verzorgde voetreis van 60 kilometer door bos, duin en over het strand. Vertrek uit Castricum. georganiseerd door sv. de Lat uit Hilversum. Deze tocht gaat nagenoeg alleen door het duingebied. Na de start direct door de bossen van Castricum richting Castricum aan Zee. Vandaar door het duingebied naar Egmond aan Zee. Na de pauze een paar makkelijke kilometers over het strand om vervolgens bij Bergen aan Zee aan te komen. Hier een pauze bij een hotel. Daarna door de duinen naar Schoorl. Dan zit je op de helft en heb je een mooi uitzicht op het klimduin, dat na de rust op het programma staat. Als je denkt dat je dan wel het zwaarste stuk hebt gehad, heb je het mis. Na het klimduin staat er een flink stuk zandduin op het programma. Zo loop je terug naar Bergen aan Zee. Maar daarna is het wat vlakker en heb je nog een mooi zicht op de bollenvelden. Hier weer een rust in Egmond aan Zee. Na een bewolkte ochtend kwam de zon 's middags goed door. Genoten van zon, zee, heerlijk weer en een prachtige omgeving.

J.W.D

Apeldoorn

Heerlijk gewandeld in Apeldoorn bij E.A.W.C. op 9 april jl. Gestart met 10 km. door de bossen, wat voor mij altijd een probleem is. Maar bij de RUST kom ik een wandelaar van onze eigen club tegen, die tegen mij zei: "Loop jij maar 10 km., dat doe jij toch nooit. Ik loop wel 20 km. Zin om mee te gaan?" Dus zodoende heb ik toch de 20 km. gelopen, waar ik naar had verlangd.

Dikkie de Kleine

Nijmegen

Weekend (5 t/m 7 mei) naar Nijmegen om gezellig bij te praten bij mijn zus en zwager. Op zaterdag heb ik de 25ste Bosbesjeswandeltocht in Groesbeek gelopen met mijn wandelmaatje voor de Vierdaagse in Nijmegen. Samen zijn we begonnen aan de 20 km-afstand. Het was een hele mooie tocht, maar bij mooi hoort ook het woord "zwaar": veel bos en klimpartijen. Zelfs een stuk door Duitsland gelopen. Na afloop even lekker zitten bij Theo, wat drinken en verder afspreken met mijn maatje en dan terug naar Nijmegen. Zondag weer naar huis.

Dikkie de Kleine/Theo van Tol

Paasbrunch

1e Paasdag (16 april) vertrek vanaf Het Wandelhonk voor een paaswandeling. Het is droog, op een paar druppels regen en hagel na, maar dat stelde niet veel voor. De wandeling brengt ons via de buitenpaden om het centrum heen. Teruggekomen in Het Wandelhonk konden we genieten van een prima brunch. Dit alles verzorgd door de activiteitencommissie. Ik denk dat iedereen genoten heeft.

Complimenten en dank aan de commissie.

Beppy te Wierike

Kaart-/sjoelmarathon mei

Oktober 2015 was de eerste keer, dat we een kaart-/sjoelmarathon organiseerden. Er was een goede opkomst en daarom werd besloten om er een traditie van te maken; dus oktober 2016 de tweede editie. Op verzoek van verschillende kaarters konden we het wel twee keer in het jaar organiseren. Dat is dus gelukt en 6 mei jl. was de derde editie van de kaart-/sjoelmarathon een feit.

36 Deelnemers (hetzelfde aantal als in 2016): 16 klaverjassers, 15 jokeraars en 5 sjoelers waren weer aanwezig en zij streden voor de hoogste plaatsen. Bij binnenkomst kon een ieder koffie/thee met iets lekkers nemen. Na een loting, door nummers te trekken en te kijken bij welke tafel je moet zitten, (er liggen bordjes met nummers erop) kon na wat huishoudelijke mededelingen van Bettie om 10.00 uur met het kaarten/sjoelen worden begonnen. Toen we drie bomen hadden gekaart en de sjoelers hun aantal punten hadden vergaard, stond er om 12.30 uur een lunch voor iedereen klaar. Er was een lekker soepje, een gekookt eitje, een slaatje, een kroket, fruit en natuurlijk belegde broodjes met verschillende soorten drinken. Er konden tijdens de hele dag consumpties worden gehaald (voor eigen rekening) aan de bar. Tijdens het kaarten ging men ook rond met hapjes e.d.

Om 13.30 weer begonnen met 3 bomen kaarten en de sjoelers deden weer hun best om het puntenaantal te verhogen. Om iets na vieren was een ieder klaar met kaarten/sjoelen en konden de punten worden geteld. Nadat de prijzen op tafel gezet waren, kon Bettie beginnen met het uitdelen hiervan. Na eerst het barpersoneel: Femmy, Arend, Rika en Gerrit te hebben bedankt met een bloemetje konden de prijzen verdeeld worden.

De prijzen voor de 2 beste sjoelers werden als eerste uitgedeeld.

	Aantal punten
1. Margriet v.d. Vegt	1805
2. Elaine van Groningen	1793
3. Kees Oosterling	1783
4. Adrie Eikema	1735
5. Alie Pap	1725

Daarna waren de klaverjassers aan de beurt. Hiervoor hadden we prijzen voor de beste 5.

	Aantal punten
1. Bea Runneboom	10815
2. Johan Kleine	10558
3. Bert v.d. Boogert	10178
4. Bert Edelenbos	10047
5. Johan Hendriks	9640
6. Gerrit Post	9370
7. Eef van Ginkel	9346
8. Wessel v.d. Maaten	8974
9. Theo Horstman	8875
10. Erik Hoekman	8839
11. Mien Diender	8601
12. Mans Bos	8470
13. Dini Smit	8098
14. Ina de Groot	8043
15. Nico Smit	7822
16. Rudy Spanhak	7316

Als laatsten kregen de jokeraars 5 prijzen uitgedeeld.

	Aantal punten
1. Hilly Breunis	108
2. Riet v.d. Maaten	122
3. Dinie Egberts	137
4. Mathilde Wienen	144
5. Bettie Spanhak	145
6. Vera Bazen	146
7. Rini Spanhak	152
8. Gea van Kleef	152
9. Sien Sluiter	158
10. Anneke Trentelman	171
11. Gerrie van Ginkel	177
12. Berry van Kleef	178
13. Ans van Ree	181
14. Gerrie Cremer	182
15. Jan van Welsum	196

Al met al een gezellige dag en in oktober de volgende editie.

Bedankt namens de organisatoren

Riet v.d. Maaten, Bettie Spanhak en Gea van Kleef.

Bedankt

Graag willen wij de vereniging bedanken voor de attenties, die Cobi en ik mochten ontvangen. Cobi in verband met een staaroperatie en ik naar aanleiding van een breuk in een middenvoetsbeentje.

Cobi en Herman

Fietspicknicktocht

Donderdag 25 mei: het beloofde een mooie dag te worden voor onze jaarlijkse fietstocht. Om half elf zouden wij vertrekken (dus geen dauwtraptijd), maar meer een fatsoenlijke tijd. Vanaf Het Wandelhonk fietsten wij via de Veerallee, Oude Veerweg, Oude IJsselbrug en onderaan bij de verkeerslichten rechtsaf de Zalkerdijk op. Hier hadden we onze eerste rust, voordat we verder gingen richting Zalk. Bij Zalk linksaf de dijk af en langs eetcafe De Oase (advertentie in ons blad – red.) richting Wezep. Via een mooie route kwamen we Wezep binnen en moesten we rechtdoor richting het station. Hier hadden we onze tweede pauze bij spoor 134 of 135 (ANY TIME). We werden hier verrast met een kop koffie/thee en een heerlijk stuk appeltaart. De eigenaar liet weten, dat een tweede kop koffie/thee door hem werd aangeboden met een plak cake erbij. Een mooie geste van de eigenaar. Hulde voor ANY TIME in Wezep. Na deze gezellige pauze, heerlijk in de zon, gingen we verder richting Heerde. In Heerde kwamen we echter niet, was te ver. Maar na ongeveer twee kilometer gingen we linksaf richting Hattem. Via weer een mooie route langs de Leemcule en Molecaten kwamen we in Hattem. De reis vervolgd en via de Rode Brug gingen we richting Het Engelse Werk, waar de catering al op ons stond te wachten. Deze rust duurde wat langer dan gepland, want we moesten nog even wachten op een aantal personen. Daarna zette de meute zich weer in beweging richting Het Wandelhonk. Hier nog even lekker zitten napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Evenementencommissie bedankt voor deze goed georganiseerde fietstocht en tot volgend jaar.

Herman Kraijer

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens het ziek zijn van Lammert, na het overlijden en de periode nadien. Het is ongelooflijk zoveel mensen er hebben meegeleefd; in de eerste plaats met Lammert, maar ook met mij. In welke vorm dan ook: de kaartjes, telefoontjes, bloemen en de bezoeken. Het is voor mij onmogelijk een ieder persoonlijk te bedanken dus doe ik het via deze weg. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw warme belangstelling!!!

Hartelijke groeten

Adrie Koezen.

De Fjoertoer op Terschelling

Zoals ieder jaar vraagt mijn broer of ik zin heb om mee te gaan naar Terschelling om de Fjoertoer te lopen. Dit is een avond-/nachtwandeling: groot gedeelte over het strand. Dit jaar was het een jubileumjaar: voor de tiende keer werd deze tocht georganiseerd op 1 april. Het was geen grap! Vorig jaar is er natuurlijk niets van gekomen. Lammert had niets met Terschelling en wou ook nooit mee. Dit jaar ben ik dus weer mee geweest; voor de vierde keer zou ik deze tocht dan lopen. Het was prachtig wandelweer: droog, niet teveel wind en genoeg belangstelling. Samen met mijn broer en schoonzus zijn we om half zeven gestart voor de 15 km. Mijn broer met zijn lange benen ging er al snel vandoor. Mijn schoonzus en ik liepen ons eigen tempo. Op het strand is het toch altijd wat zwaarder lopen. Ze zeggen: "Moet je dicht bij de vloedlijn lopen", maar als het donker is, gaat dat altijd anders. Bij de start krijgen we allemaal een pet met een lichtje. Dat geeft in het donker op het strand altijd een bijzonder effect. Soms hebben kunstenaars hun kunst op het strand of in de bossen tentoongesteld, heel bijzonder!! De hele nacht hebben we het droog gehouden en lekker gelopen. We wilden bij binnenkomst nog even zitten en een borrel drinken, maar aangezien mijn broer al lang op ons had gewacht en koud was geworden, zijn we maar naar huis gegaan. De borrel hebben we thuis gehad.

Groeten Adrie Koezen

Bos en Weide tocht.

"23 April is er toch die tocht, die Lammert ook altijd uitzette?" appt Leo uit Oldenzaal. "Jazeker", zei ik. "Is het dan niet gezellig om die met z'n allen te lopen??" "Helemaal goed Leo, leuk idee hoor!!!" Zo gezegd zo gedaan, we gaan weer wat trainen voor de Vierdaagse. Leo en Karin zijn vrienden uit Oldenzaal, die naast ons staan op de Vierdaagse camping in Berg en Dal. Al jaaaaaaaren!!!!!! Dit jaar proberen we de Vierdaagse in Nijmegen te lopen met ook de jongste kleindochter, Marleen. Zij heeft het virus gekregen van haar oudere zus Willeke en haar broer Gerben. Ook Gerben loopt dit jaar weer mee. Ja, ik mag nu nog 30 km. lopen. We gaan om 9 uur van start voor de 20 km. Het was helaas niet zulk mooi weer, bewolkt en hier en daar een spatje. Het was voor Marleen een vuurdoop: de eerste 20km. En de eerste uitgezette tocht. Ja, als je nog nooit zoiets hebt meegemaakt is het altijd weer spannend. Het was een prachtig duidelijk uitgezette tocht. Marleen zei nog wel: "Het is wel wat saai om alsmaar in het bos te lopen". Ja wat wil je als je 12 jaar bent. We hebben de tocht goed volbracht op naar de volgende.

Hartelijke groeten

Adrie Koezen

DZT FIETSTOCHT

Op donderdag 25 mei Hemelvaartsdag werd weer onze jaarlijkse fietstocht georganiseerd door de evenementencommissie. Deze keer was besloten om de tocht te fietsen, zoals deze werd gelopen door enkele leden van onze vereniging, die trainen voor de Vierdaagse van Nijmegen en was uitgezet door onze zustervereniging wsv. Wipstrikkwartier. Besloten was om op zaterdag 8 april de tocht even na te fietsen met enkele personen van onze vereniging. Dit waren Rika, Dineke, Marian, Gea, Klara en Hans. Afsproken was om die morgen om 10.00 uur te vertrekken vanaf Het Wandelhonk. Toen iedereen aanwezig was, gingen wij vol goede moed op weg, maar wat was het die dag koud. De meesten hadden de handschoenen nog aan en gezien de temperatuur was dit ook wel nodig. Wij gingen via de Oude IJsselbrug richting Zalk. Toen naar Wezep, via Hattem weer door het Engelse Werk naar Het Wandelhonk. De tocht bleek tussen de 35-36 km te zijn, dat vond iedereen een leuke afstand. Op zaterdag 2 mei hebben Rika, Klara, Bert en Hans deze tocht nog even weer nageden om te zien of alles nog bereikbaar was. Door de evenementencommissie zijn er nadien afspraken gemaakt voor de rustplaatsen (koffiepauze en picknick-plaats). Zoals al aangegeven: op Hemelvaartsdag gingen wij deze tocht fietsen en 's morgens om 10.00 uur moesten de leden/donateurs aanwezig zijn in Het Wandelhonk. De deelname was boven verwachting, maar liefst 40 personen deden er dit keer mee. Dat was meer dan voorgaande jaren. Om 10.30 uur vertrokken wij dan ook onder geweldige weersomstandigheden, (beter dan vorig jaar) richting Zalk via o.a. de Oude Veerweg en Zalkerdijk, waar wij onze eerste rustpauze hadden. Hier werden wij voorzien van koek en drank door onze verzorgers, die daar een plek hadden gevonden aan de dijk. Deze verzorging (uiteraard met de auto) bestond uit Gerrit en Gea van Kleef, die werden bijgestaan door Sien Sluiter en Gerrie Cremer. Via Zalk gingen wij richting Wezep. Onze volgende pauze was na ongeveer 19 km. bij cafe-restaurant Any Time Station 134, net over de spoorlijn links van de weg. Hier hadden wij afgesproken om er tussen 12.00-12.30 uur te zijn. Een ieder kon er genieten van een kopje koffie of thee met een lekker stuk appelgebak met slagroom. Zelfs kon men eventueel een tweede kopje krijgen. De eigenaar was heel enthousiast over onze groep en trakteerde ons ook nog op een plak cake, voor diegenen die hier nog trek in hadden. Deze rustplaats was een verademing bij andere jaren. Hier kon men gebruik maken van het toilet (iets wat andere jaren vooral voor de dames nog wel eens een probleem was). Tegen 13.45 uur vertrokken wij richting Wapenveld/Hattem. Nu een heel ander landschap dan voorheen. Hadden wij eerst wegen op de dijk en langs weilanden, nu liep onze route veelal, via fietspaden door een heel andere natuur, namelijk de bossen. Dus een zeer wisselende fietstocht onder nog steeds fantastische omstandigheden. We reden langs de Leemcule richting Hattem en gingen via de nieuwe spoorbrug naar onze laatste rustpauze in Het Engelse Werk. Hier werden we voorzien van een broodje met warme knakworst en een pistolet met ham of kaas. Uiteraard ook hier nog wat drinken erbij. Iets wat iedereen zich uitermate goed liet smaken. Tegen 15.45 uur vertrokken wij voor het laatste stukje: via de Willemsvaart en de Kamperweg naar Het Wandelhonk. Hier kon men nog genieten van een lekker ijsje, wat na-babbelen en terugkijken op een fijne fietstocht/een geweldige dag! Evenementencommissie bedankt!

Een fietser

Tweede pinksterdag

Naar Dalfsen om te wandelen. Daar aangekomen was de keuze voor mij 20 of 13 km. Aangezien Theo zoveel langer zou moeten wachten, heb ik gekozen voor de 13 km afstand. Dus inschrijven

dan maar. Even een kop koffie drinken en gaan met die banaan (WANDELEN ja). Tijdens de wandeling kom je mensen tegen, die je kent van gezicht uit Raalte, Zwolle en natuurlijk Hilly met de spullen van de Bond. Het was een mooie tocht, maar wel zwaar en zoals altijd zat mijn supporter Theo weer op mij te wachten.

Dikkie de Kleine

DE GROENE LOOPER

Vanaf het oude station in Dalfsen heb ik tweede Pinksterdag de “Groene Looper” van de Green Shoes uit Dalfsen gelopen. Prachtig wandelweer en samengevat een schitterend mooie tocht beleefd. Dat kun je wel overlaten aan IVN-man Jan Bredewold en zijn ondersteuners.

Het verbaasde me achteraf niet, dat de deelname weer erg groot was. Dit ondanks de vele activiteiten in de regio. Het routeboekje met de routebeschrijving zag er weer keurig verzorgd uit. De route op de meter af duidelijk beschreven. Goed, dat de beschrijving van de bijbehorende flora en fauna en achtergrondinformatie (zoals bij de midwinterhoortocht) achterwege bleef. Anders is het altijd moeilijk zoeken naar het juiste punt van de route. Deze routebeschrijving is overzichtelijker en gemakkelijker te hanteren. Het werd een schitterende verkapte IVN-tocht met veel bos, zwaar en minder zwaar te belopen zandweggetjes, graspaden, asfaltweggetjes, langs bouw- en weilanden met een florissante bloemenpracht, langs landhuizen enz.

Maar het meest in het oog springende van de Green Shoes-tochten blijven toch die piket-stokjes om de route aan te duiden. Uniek binnen de KWBN. Doe mij maar pijlen, zwart op wit/geel. Deze stokjes zie je nog wel eens over het hoofd, zeker in hoog gras.

Toch was de route op de juiste plekken goed “bestokt”. Ook steeds voorbij de bocht een herhalingspiket. Knap werk!!! De organisatie haalt zich regelmatig wel erg veel werk op de hals met deze piketjes. Waarom ingewikkeld doen, als het gemakkelijk kan. Financiële factor?? Op elk paaltje is een hele boekhouding aangebracht: oranje bovenkant met GS (Green Shoes), nummer van de route, elke afstand een eigen kleur.

Het kan m.i. eenvoudiger, opvallender en daardoor duidelijker met pijlen.



Een aantal jaren geleden las ik, dat de toenmalige landelijke wandelbonden streefden naar 1 uniforme bepijling voor alle wandelverenigingen. M.i. is dat een utopie!! Ook als ik Jan bij de pauze op Het Boskamp hoor zeggen, dat hij absoluut niet van die piketjes af wil, maar deze nog verder wil perfectioneren. Niks mis mee..... maar of dit verstandig is, is een tweede.

Verder alleen maar positieve kanttekeningen bij deze Pinkstertocht. Komt zeker in de top 5 van alle tochten, die ik dit jaar al gelopen heb.

Na afloop is het altijd gezellig toeven bij het winkeltje van Hilly Breunis. Na wat gein en ongein gaat ons wandelgroepje dan altijd met een brede lach op het gezichten soms met wat extra wandelfolders weer huiswaarts.

Ben Groot Beumer Raalte



Ziekenboek

Alle zieken wensen wij beterschap en wij hopen dat ze er een volgende keer bij zullen zijn als er een evenement is of een wandeltocht.

Verjaarsdagkalender

Juli

2 Angela Veltman-Massarò
12 Kim D Tran
15 Jan de Vries
16 Marina Orchudesch
23 Martha van Heuveln

Augustus

1 Janny Kleine
5 Gerrit van Kleef
8 Theo van Tol
19 Ria Schilperoort
25 Diana Nieuwenhuis
28 Sientje Timmerman
31 Cylia Theihzen

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Extra trainingstochten

Wsv. Wipstrikkwartier organiseert op 8 juli de laatste trainingstocht voor de Vierdaagses. Vertrek 8.00 uur (30 + 42 km.). Er wordt vanaf “Het Wandelhonk” vertrokken. Leden van onze vereniging, die mee willen wandelen, dienen zich per e-mail op te geven bij Dineke de Graaf: dineke.benny@ziggo.nl. De kosten voor “iets” onderweg bedragen 3,50 euro; te betalen voor aanvang van de tocht.

Zwolse wandelgeschiedenis

Zoals menigeen al wel weet, ben ik al geruime tijd bezig met de historie (geschiedenis) van de zwolse wandelsport. De laatste paar jaren met intensieve hulp van Els Rademaker-Vos. Een bewijs daarvoor is de lezing, gehouden bij het Historisch Centrum Overijssel van 30 mei 2013. Door omstandigheden heeft het even op een laag pitje gestaan, maar nu zijn we weer volop bezig. Naast echt veel losse foto's hebben we ook aardig wat plakboeken met krantenknipsels en foto's overgedragen. De vraag aan u is dan ook: Hebt u nog het één of ander om ons te helpen zo volledig mogelijk te worden? Foto's, liefst met wie-wat-waar en wanneer. Krantenknipsels en film-/video-opnames zijn ook van harte welkom. Als u zelf niets hebt, weet u misschien wel van een familielid, vriend of bekende, die iets dergelijks heeft. Meld het ons en wij komen het halen. Bij voorbaat dank, mede namens Els.

Willem Breunis

Bedankt

Graag wil ik het bestuur en de leden bedanken voor de waardebon, die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn afscheid als bestuurslid. In verband met mijn ziekte ben ik gestopt met dit werk. Wel wandel ik gelukkig weer.

Anneke Burbach

Feestavond/afsluitingsavond

Voor de feestavond/afsluitingsavond in 2018 zoeken wij ideeën. Heb je een keer ergens iets leuks gedaan of van iemand iets gehoord, meld dat dan bij de evenementenkommissie. Het is erg moeilijk om weer eens iets te bedenken en velen weten meer dan één. Help de evenementenkommissie!!

Vierdaagselopers

Loop je de Vierdaagse in Apeldoorn of Nijmegen (of allebei) laat dit dan even weten aan Jan Huisman – tel. 038-4215253.

Medische ondersteuning

Het is al eens eerder gevraagd, maar helaas moeten we erkennen dat we daar te weinig mee hebben gedaan. Daarom plaatsen we nogmaals het verzoek voor medische ondersteuning tijdens de wandelevenementen, die de Zwolse Wandel Verenigingen organiseren. We zijn namelijk op zoek naar personen met een EHBO-opleiding, die steun kunnen leveren tijdens de Bos- en Heidetocht op zaterdag 9 en/of zondag 10 september a.s. Zelfs als men maar een dagdeel kan, om zo de huidige 2 personen te ontlasten, is men van harte welkom. Uiteraard organiseert de ZWV meerdere tochten, maar die vraag komt vanzelf na de tocht in september. Wellicht dat er een roulatieschema gemaakt kan worden bij meerdere vrijwilligers. Opgave graag via petervdmolen@home.nl of 06-22964681.

Wat is er ook allemaal te doen?

AGENDA

Juli

- 2 Gooiwandeltocht Bussum
Vertrek 9.30 uur Bus
- 11 t/m 14 Vierdaagse Apeldoorn
- 18 t/m 21 Vierdaagse Nijmegen

Augustus

- 23 t/m 26 Swolwandel4daagse
- 27 Goede Doelentocht Valthe
Vertrek 9.30 uur Bus

Alle evenementen vinden plaats in het clubgebouw, tenzij anders vermeld is. Ook het vertrekpunt van onze wandeltochten is “Het Wandelhonk”.

WijZ

juli

- 4 De Terp
- 11 Theehuis Agnietenberg
- 18 SV Zwolle, Marslanden
- 25 Herberg Molecaten v.a. De Terp

augustus

- 1 De Terp
- 8 Cultuurhuis
- 15 Parkeerplaats Keizersweg v.a. De Terp
- 22 De Huppe
- 29 Wijkcentrum Holtenbroek

Start is telkens om 10.00 uur behalve op 25 juli en 15 augustus is de start om 9.30 uur.